

Herr/fru ordförande!

Det mest grundläggande för varje människa är möjligheten att kunna försörja sig själv.

Att känna den frihet som kommer med den egna försörjningen.

Att känna att man kan ta eget ansvar. Att känna att man är en del i något större.

Att ens liv gör skillnad.

Alldeles för få malmöbor får känna att deras liv gör skillnad. Malmö har istället blivit socialbidragens huvudstad i världen. Utanförskapet här är djupast i Sverige. Arbetslösheten är dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Staden terroriseras dagligen av den avskyvärda kriminalitet som är den naturliga följderna av arbetslöshet, utsatthet, utanförskap och bidragsförnedring.

Jag älskar Malmö och Malmö är för mig den bästa platsen att bo på i Sverige. Men dom senaste åren har det blivit uppenbart för mig att det inte är så för alla. Bara under det senaste året har jag fått höra orden:

”Du måste lyssna till min historia.”

”Är det här allt jag är värd.”

”Glöm inte bort oss i Rosengård.”

Vi är här i dag för att fatta beslut om Malmö stads budget för 2018. Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr staden tillsammans med sina stödpartier Vänstern och Feministiskt Initiativ. Det är inte en koalition eftersom de inte förmår att ta ansvar och samarbeta men det är så majoriteten i Malmö ser ut.

Det kan vara värt att nämna detta - därför att stora delar av debatten kommer att handla om Moderaternas budgetförslag.

Ett mycket bra budgetförslag som tar ansvar för hela Malmö,
som prioriterar jobb före bidrag,
kunskaper i skolan framför bidrag,
höjda löner i förskolan före bidrag,
valfrihet i äldreomsorgen framför bidrag.

Vi kommer att få höra att det är omöjligt att vanliga malmöbarn ska kunna klara av att lära sig i skolan, att det inte går att få människor från bidrag till arbete, att det inte går att flytta makt från byråkrater till dom äldre i hemtjänsten. Vi kommer till och med få höra att det är olagligt att inte ge bidragstagare mer pengar i plånboken än låginkomsttagare.

Varför är det så? Jo, därför att dom som yttrar detta har gett upp om malmöborna. Dom tror inte att människor kan gå från bidrag till arbete - så istället ska det bli enklare att leva på socialbidrag.

Jag och Malmömoderaterna vägrar att ställa upp på den politiken. Vi tror på varje människas förmåga att leva och växa av egen kraft. Ska Malmö bli en trygg stad igen så måste varje malmöbois frihet också vara kopplat till ett eget ansvar. Malmöborna är inte sämre än andra. Därför ska Malmö inte heller vara sämre.

”Du måste lyssna till min historia.”

”Jag kan mer.”

”Snälla hjälp mig.”

De människor vi nu talar om är allt annat än svaga. Tvärtom, de är bland de starkare som orkar leva sina dagar så här.

Här finns en styrka och en kraft. Det är den kraften och den styrkan vi måste kanalisera genom att ge dem förutsättningar och verktyg att komma i egen försörjning.

För vi vet att den som har makten över den egna plånboken har det också över sitt liv.

För vi vet att en plats att gå till varje morgon, där jag är saknad om jag inte kommer, ger livet en större mening.

För vi vet att barns liv förbättras när mamma och pappa ges möjligheter att själv få bestämma.

Malmö ska vara staden där alla gemensamt tar ansvar, där krav ställs och där möjligheter skall ges så att människors framtid inte avgörs och bestäms utifrån vilken bakgrund dina föräldrar har eller vilket kön du tillhör.

I Malmö skall det alltid spela större roll var du är på väg än varifrån du kommer.

För en kort tid sedan firade vi ännu ett allsvenskt guld och kunde tillsammans njuta av att se den andra stjärnan sys på.

I vårt Malmö ser vi ett föreningsliv med ett engagerat socialt arbete som Malmö inte har råd att vara utan.

Vi ser det i vänskapsföreningens nattvandringar på Rosengård, Juans outtröttliga arbete på fritidsgården Flamman i Krocksbäck och på Stadsmissionens livsavgörande insatser mitt inne i välfärdens kärna.

I Malmö finns förutsättningar för att lyckas men vi måste vara ärliga, även om det går bra för många så finns det alldeles för många som det inte går bra för. Vårt Malmö blir allt mer splittrat.

I våra skolor som brister, lämnar mer än var fjärde elev grundskolan utan färdiga kunskaper. Framst drabbar det elever i utsatta områden samtidigt som betygen i de rikaste områdena stiger, stiger ytterst marginellt.

I vår stad - där bidragslinjen styr - står 22 000 människor utanför arbetsmarknaden. Om arbetarstaden Malmö hade haft lika många industrijobb per invånare som universitetsstaden Lund så hade vi haft ytterligare 8000 arbetstillfällen.

I utanförskapet som växer, där maktlösheten och otryggheten får råda, där har kriminaliteten sin grogrund.

I en stad där känslan om samhörighet är i svajning, där växer känslan av en delad stad. Delad mellan den vackra staden som växer och dom som inte får följa med i utvecklingen.

I ett Malmö där skolan, jobben och tryggheten brister, där ges vi allt sämre förutsättningar att ta hand om dem som en gång byggde staden men också om de som är vår framtid.

Kärnan bakom problemen är kanske det största problemet: fusk och fiffel lönar sig mer än hårt arbete och att göra rätt för sig.

Nyanlända som lär sig svenska och skaffar ett jobb ser grannen, som går på bidrag, köpa finare TV och få utrikesresan betald av kommunen.

Pensionärer som jobbat och betalat skatt i hela livet saknar tillräcklig trygghet i hemtjänsten samtidigt som människor som vistas illegalt här får bidrag.

Även om utmaningarna är stora vill vi inte svartmåla. Malmös potential är att leda och inspirera resten av Sverige.

Våra skolor skulle kunna bli beviset för att alla barn, oavsett bakgrund, kan lära sig läsa, räkna och skriva.

Vår arbetsmarknad skulle kunna bli beviset för att alla människor kan bidra och spela roll.

Våra gator skulle kunna bli beviset för att man bygga en stad där alla kan vara ute på kvällen och känna sig trygga.

Potentialen, kreativiteten och engagemanget hos alla invånare finns här. Det starka näringslivet finns här. Föreningslivet finns här. Universitetet finns här.

Citytunneln, Öresundsbron, Kastrup och Sturup finns här. All nödvändig infrastruktur för att lyckas finns här – det är bara politiken som behöver ändras. Vi behöver skapa ett Malmö som faktiskt tror på malmöborna och som lägger stadens framtid i invånarnas händer.

Den 9 september nästa år står malmöborna inför ett vägval.

Det är ett val där två tydliga alternativ kommer att ställas emot varandra.

Där malmöborna kan välja mellan fyra år till med en fortsatt bidragslinje, en "gömma-och-glömma-politik" för både skolan och tryggheten och en stadsledning som för länge sedan passerat bäst före datum.

Eller där alternativet är en arbetslinje där alla Malmöboers kraft tas till vara. Där rättvisa innebär att utbildning och arbete alltid ska löna sig. Där staden sköter sitt kärnuppdrag och resurser går till barn och äldre snarare än till människor som inte arbetar.

För endast så skapar vi resurser till det gemensamma. Så att vi kan finnas där och värna om de som i stunder av livet inte själv orkar eller kan.

Därför är vår budget väldigt rak och tydlig, låt mig summera den i 3 punkter.

1. Vi gör det mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att gå på bidrag. Det är inte bara ekonomiskt riktigt – det är rättvist och moraliskt rätt.
2. När färre går på bidrag kan vi satsa resurserna som då frigörs på kunskaper i skolan, trygghet på förskolan och valfrihet i omsorgen. Vi tillför fem gånger så mycket på skolan som Socialdemokraterna. Vården om våra äldre ska vara i toppen, inte i botten, av SKL:s ranking.
3. Vi återinför ordning och reda i staden. I bidragssystemen så de inte betalas ut vare sig kravlöst eller för generöst. I skolan så att även elever med koncentrationsproblem ska kunna lära sig läsa, räkna och skriva. Och vi inför ordning och reda på våra gator. Så att brottsligheten motas bort och svartarbete försvåras.

Tre avgörande skillnader mellan oss och dom rödgröna. Tre avgörande skillnader för Malmö.

Till dig som berättat din historia för oss vill jag säga:

Malmömoderaterna har lyssnat till din historia.

Din styrka ger oss ork och kraft.

Du är värd att kämpa för.

Vi vet att du kan mer.

Vi vill inte detaljstyra dina barns skoldag men vi vill skapa rätt förutsättningar så att deras skolgång blir den bästa.

Vi löser inte otryggheten på Malmös gator i morgon men vi kommer att göra det som krävs för att dina barn ska se hoppfullt på framtiden.

I Malmö ska jobb ersätta bidrag. Framtidstro ska ersätta hopplöshet. Ordning och reda ska ersätta otrygghet.

Vi ska ge Malmö den nystart som varje malmöbo förtjänar.